



Begr. Haerens - Sint-Martens-Latem



Marnix

1945 - 2024

Jij was als de zon
Zo glimlachend en stralend als je kon
Toen kwam de tijd van verdriet
Ik huilde, riep jouw naam
Maar toch hoorde jij me niet
Zachtjes rolt er langs mijn gezicht een traan
Een traan voor jou
Omdat ik van je hou
En dat mocht je weten,
Want ik zal je
Nooit vergeten

de heer

Marnix Vanhulle

weduwnaar van mevrouw Martine Verniers

geboren te Slijpe op 9 april 1945
en zacht heengegaan te AZ Sint-Lucas, Gent
op 10 januari 2024.

De uitvaartdienst heeft plaatsgehad in strikte intimiteit.

Het mooiste wat je kunt achterlaten zijn sporen van liefde
We laten je los, intens verdrietig, maar voor altijd verbonden

We zijn diep bedroefd over zijn overlijden
Maar we zijn ook heel dankbaar
voor alles wat hij ons in zijn leven heeft gegeven
en blij dat we zo dicht bij elkaar afscheid hebben kunnen nemen

Correspondentieadres :
Begrafenissen Haerens
T.a.v. de naasten van Marnix Vanhulle
Latemstraat 25, 9830 Sint-Martens-Latem
Online condoleren : www.begrafenissenhaerens.be