

*Je bent niet meer
daar waar je was
maar overal waar wij zijn.*



Liefdevol aandenken aan

MEVROUW

Cecile Bouckaert

weduwe van de heer Firmin Stevens

geboren te Sint-Martens-Latem
op 10 september 1931
en overleden te Gent op 8 juni 2023.



De familie dankt u van harte
voor uw blijken van medeleven.

Jouw hart is stilgevallen
een warm en teder hart
dat vreugde geven kon,
pijn opbergen,
zomaar...

Jouw handen liggen nu roerloos
voor eeuwig,
werkende, biddende handen
die bemoedigen konden,
liefde geven,
zomaar...

Jouw ogen zijn gesloten
ogen die gedroomd
en bewonderd hebben,
troostende, lachende ogen
die liefde uitstraalden,
zomaar...

Alles is nu stil.
Toch blijf jij, liefste ma, in ons verder leven,
want alles wat jij hebt gegeven
blijft als een warme herinnering
diep in ons hart bewaard,
voor altijd...